

Blomsten af Thylands ungdom

af Michael Riber Jørgensen



»Uddannelse er menneskeheds løftestang«, sagde den amerikanske debattør Robert Ingersoll engang. Det er lige så sandt i dag – også i Thy, hvor man fra tyverne arbejdede på at etablere et gymnasium. Det lykkedes dog først i 1947 ved at overtage Østre

Borgerskole. Ombygningen blev forsinket, så man måtte starte undervisningen i den gamle realskole (nu Plantagehuset) og først efter et halvt år rykke ind på Munkevej.

23. juni 1950 kunne 23 studenter så springe ud – for første gang siden nedlæggelsen af byens latinskole 211 år tidligere. *Thisted Amts Tidende* skrev:

»I Løbet af Dagen vil de mange Studenter muntre sig i Byen. De samles Kl. 14,30 paa Skolen, hvor der vil blive holdt Tale og drukket et Glas Vin. Derpaa gaar Turen i Vogne ud i Byen paa Besøg hos de forskellige Forældre. Klokken 15,30 er der højtidelig Modtagelse paa Raadhuset, hvor Borgmesteren vil hilse paa de unge Akademikere.«

Altså fuldstændig som i dag – bortset fra borgmesterbesøget.

Blandt studenterne var 17 matematikere og 6 sproglige – men pigerne var i overtal med 13 mod 10. Nok lidt usædvanligt på det tidspunkt, så allerede fra starten var Thisted Gymnasium altså på forkant.

De stærke kvinder stoppede ikke med en studentereksamen. Blandt matematikerne var Karen Dahlgard-Christensen og hendes tvillingesøster, som ikke havde det fra fremmede: Deres far døde, da de var små, men moderen blev sygeplejerske og drev sin egen klinik for ansigts- og fodpleje.

Karen flyttede til København og blev farmaceut, og hun kom siden til at bestyre forskellige apoteker rundt om i landet, inden hun vendte hjem til Thy, hvor hun stod i spidsen for Koldby Apotek. Sammen med sin mand overtog hun slægtsgården i Hovsør, hvor hun blev boende til sin død tidligere i år. I den forbindelse modtog Museum Thy hendes studenterhue som en kærkommen tilføjelse til vores samling.