

## Nyt om bøger

# MORTEN THINGS EGEN HISTORIE

► AF JESPER JØRGENSEN

Forfatteren, forskeren og forskningsbibliotekaren Morten Thing har, som et slags tredje bind til sine biografier om forældrene Dora og Børge Thing, skrevet en særdeles interessant og rørende erindringsbog om sit eget liv.

Efter endt læsning kommer man uvilkårligt til at tænke på sit eget ubestandige liv og sine kære nærmeste. Ikke alles liv er dog lige interessante for en bredere skare, men det er Morten Things. Han skal derfor have stor tak for at dele ud af sin egen historie.

Handlingen i bogen er kronologisk fremadskridende fra undfangelsen ved nytårsskiftet 1944/45 under farens besøg i Uppsala, hvor moren og storesøsteren boede i eksil i den sidste del af krigen. Allerede fra begyndelsen lægges her an til flere røde tråde, som igennem bogen giver mening og forståelse af et imponerende fagligt og politisk engageret liv.

Et helt centralt tema er netop farens deltagelse i modstandskampen og de efterfølgende krigstraumer, som forplantede sig ud i familien i efterkrigstiden:

”Centralt stod min fars rolle, som jeg havde tænkt på uafsladeligt siden hans død i 1971. I 2006 blev jeg interviewet af lægen Sven Arvid Birkedal, som da arbejdede på sin bog 'Taget af tyskerne'. Da jeg fortalte Birkedal om min fars sammenbrud, sagde han: 'Det er et typisk tilfælde af posttraumatisk stress.

Og du skal være opmærksom på, at traumerne i en vis udstrækning også overføres til børnene”. Det har jeg tænkt meget over. I begyndelsen afviste jeg tanken, at vi skulle have videreført hans traumer. Der er jeg ikke så afvisende overfor mere.”

De svære tider blev selvmedicineret ved skrivemaskinen. Som Thing selv forklarer, fandt han i en tidlig alder ud af, at skrivarbejdet holdte de dystre tanker på afstand, og at det måske har været medvirkende til det ekstraordinære flittige forfatterskab, som mange har haft glæde af. Bøger, artikler og anmeldelser inden for især emnerne kommunismens historie og jøder har fyldt helt enormt meget i hans liv.

Thing er på mange måder et barn af ungdomsoprørets tid. Han eksperimenterede med hash og kollektive bo- og familieformer i Brøndby Strand og Indre By. Han var aktiv på den revolutionære venstrefløj, hvor han især slog sine folder i redaktionen af Politisk Revy (1969-1981).

I en skønsom blanding af kapitalismekritik og social indignation blev modstan-



dens æstetik forsøgt udlevet med det skrevne sprog som våben. I 1971 kostede det 20 dages hæfte for en lederartikel, der blev vurderet til at tilskynde til hærværk mod navngivne amerikanske selskaber. Sagen var en del af den større Kejsergadesag, hvor Vietnambevægelsen tørnede sammen med stat og efterretningstjeneste.

Sværere har det dog nok alligevel været med debatten om Israel-Palæstina-konflikten, som Thing begyndte at interessere for efter Seksdageskrigen i 1967 og stadig deltager i. Her må man sige, at traumerne fra krigen også hænger uden på tøjet og kan få ubehagelige følger, som fx at få sin bil smurt ind i lort. Det har til gengæld ikke fået Thing til at opgive ævred. Troen på kampen for retfærdighed – også for de undertrykte – består. Godt for det.

**Morten Thing:**  
**MIN EGEN HISTORIE, NEMOS BIBLIOTEK 2017**  
 Gyldendal 2017.

*Vi giver bogen  
 fem ud af seks røde faner.*

